

## Mooie herinneringen uit het Nijmeegse

Vanaf mijn achtste jaar ben ik al cricketer. Als ik terugkijk komt een massa aan herinneringen en anekdotes naar voren.

Hier wil ik mij beperken tot gedachtes , die opkomen bij het bekijken van de elftalfoto van Quick (N) 1 uit 1963.



*V.l.n.r. staand: Henk Kloppers, Rob de Haas, Theo Burki, Jo Ellul, Jan van Helden, Jan Hagen, Raymond de Vries.*

*Gehurkt: Peter van Schayk, Nol Phijffer, Willem Janssen, Wout Honig.  
Niet op de foto: Daan Ingelse*

**Henk Kloppers** was een reus van een vent en beresterk . Door zijn lengte en kracht was hij een gevreesde fastbowler, die de ballen van grote hoogte en enorme snelheid op je af kogelde.

Daarnaast was hij een goede amateur worstelaar. In die tijd kon je op de kermis nog vechten tegen beroeps-worstelaars. Dat deed Henk! Hij stond in het publiek en als er om een tegenstander gevraagd werd, stak hij zijn hand op en vocht een robbertje met zo'n kermisfiguur. Soms won hij , soms verloor hij.

Achteraf bleek, dat het allemaal in scene gezet was. Henk had afspraken gemaakt met de worsteltent, ging 's ochtends ook wel met ze oefenen, en werd uit het publiek gekozen als er niemand anders was, of als er iemand zijn hand opstak, die er wel heel erg sterk uitzag...

Zo verdiende hij een leuk zakcentje erbij !

Op het cricketveld kon hij er ook flink op los slaan. Zo sloeg hij eens een zes door de ruiten van een van de villa's naast het Haarlem veld aan de Donkere Laan, op het

moment dat de familie daar juist aan de lunch zat....

Wij speelden eens op HCC , en scoorden er behoorlijk op los. Met Henk Kloppers en Pieter van den Berg aan bat schoot de score omhoog. Op de tribune riep de oude heer **Bakker** "Put on De Beus" . **Tonny de Beus** speelde een van zijn laatste wedstrijden voor HCC , na een indrukwekkende cricket-carrière ; 45 jaar Hoofdklasse, ruim 500 wickets en vele wedstrijden in het Ned.XI tal. De Beus werd inderdaad aangezet. Dat zou de ommekeer moeten inluiden.

Maar Kloppers en Van den Berg hadden nog nooit van De Beus gehoord en sloegen de boogballetjes van De Beus met groot gemak op de naastgelegen tennisbaan.....

Ik heb nog nooit iemand zo snel van de tribune zien verdwijnen als de oude heer Bakker.!!

### **Met de trein**

In die jaren werd er regelmatig met de trein gereisd om uitwedstrijden te spelen.

## Mooie herinneringen uit het Nijmeegse

Vooraf vanuit Nijmegen waren dat behoorlijke ondernemingen.

Wij moesten een keer naar Den Haag. We zaten goed en wel in de (nog stilstaande) trein, toen er 2 goed uitziende jonge dames met nogal wat bagage in onze coupé kwamen zitten.

Uiteraard waren wij behulpzaam bij het in het rek leggen van hun koffers en tassen en nog voor dat de trein vertrok hadden we 'kontakt'.

De meisjes gingen op vakantie en vroegen zich af hoe laat ze in Maastricht zouden zijn. "Maastricht...??" we zaten toch in de trein naar Den Haag? Het duurde even voordat vaststond wie er nu verkeerd zaten, maar dat bleken toch de dames te zijn. Er weden nog wat zwakke pogingen gedaan om ze te bewegen mee te gaan naar Den Haag, maar daar traptten ze niet in en moesten dus snel de trein uit. De kondukteur had al gefloten en wij deden ons best om de tassen en koffers van de dames op het perron te krijgen.

**Willem Janssen** en ik pakten de koffers op het perron aan, terwijl de trein al in beweging was. U raadt het vervolg al. Onze medespelers deden lachend de deur dicht, zwaaiden nog wel naar ons en lieten ons op het perron achter met twee dames en hun bagage. We hebben nog even overwogen om ook maar naar Maastricht te gaan maar hebben toch de volgende trein richting Den Haag genomen. Toen we op HCC aankwamen stond Quick al op 20 voor 3. Het gezicht van captain **Daan Ingelse** stond op onweer en wij moesten 10 en 11 in.

Een andere ervaring met de trein was na een wedstrijd tegen Sparta in Rotterdam. Zoals gebruikelijk was de ontvangst in de bestuurskamer gezellig en vochtig. Eenmaal op het station voor de terugreis bleek dat we 40 minuten moesten wachten. De bag werd open gemaakt en de wedstrijd werd nog eens nagespeeld. **Jan Hagen** had er goed het oog in en joeg de ene na de andere bal tussen de wachtende reizigers. Het heeft een paar ballen en blauwe plekken van reizigers gekost voordat de stationsopzichter het sein veilig kon geven. Dan maar de

stationswachtkamer in en werd de derde innings voortgezet. Het feest kon niet op en toen de trein arriveerde werd nog snel een kratje pils meegesleept. In de trein bleek niemand een opener te hebben en wederom was Jan Hagen de gangmaker. Hij kon de flesjes in het slot van de deur wel open krijgen.

Ook dat liep verkeerd af en liep hij een licht bloedende vinger op. Hij maakte er direkt een groot drama van en liep de hele trein door op zoek naar hulp, al dreigend roepen dat de beste cricketer van Nederland dreigde dood te bloeden.....

Het liep met een sisser af, maar deze treinreis werd nog vaak besproken!

### **De meest memorabele zes.**

Ik heb veel zessen gezien, maar de meest opvallende was wel in een wedstrijd van Quick(N) tegen PW nota bene op de eerste bal van de wedstrijd.

**Nol Phijffer** staat als batsman nr. 1 en **Lim Baak** (PW) is de bowler. Lim was een hele snelle bowler met een aanloop zo ongeveer vanaf de screen. Zijn eerste bal was een complete afzwaai, die op ooghoogte als full toss een meter of 2 aan leg op Nol afkwam. Nonchalant zwaait Nol met zijn bat met één hand in die richting. De bal stuitert per ongeluk op het hout en door de enorme snelheid vliegt hij over fine leg voor zes!!

Overigens zou aan Nol een heel hoofdstuk met verhalen en gebeurtenissen te wijden zijn!

### **Dokters**

In ons elftal was **Wout Honig** de bekende (knie)chirurg en **Jan Hagen** was bij hem in opleiding om zich te specialiseren.

Na de thuiswedstrijden gingen we meestal (met de tegenstanders) eten bij Kota Radja in de Molenstraat in Nijmegen.

Wout Honig had weekend-dienst, maar het lukte hem toch om de wedstrijd mee te doen. Zelfs ging hij mee naar de Chinees, na in het clubhuis al het nodige ingenomen te hebben. Hij had net zijn bord bami voor zich staan, toen hij opgeroepen werd voor een spoed-operatie (blinde darm). Hij vroeg Jan Hagen mee te gaan ter assistentie. Beide borden werden aan de

## Mooie herinneringen uit het Nijmeegse

chinees gegeven met het verzoek ze warm te houden. Nog net niet waggelend vertrokken ze naar het ziekenhuis, om binnen het uur weer terug te komen en handenwrijvend te melden, dat de operatie niet alleen was geslaagd, maar zelfs in recordtijd...! En of de chinees de borden maar weer op tafel wilde zetten.....

### **De vlotter-fusee-pen**

**Jan van Helden** en ik trokken in die tijd veel samen op. We hadden beiden net verkering en het klikte ook goed tussen de meisjes. We moesten een belangrijke wedstrijd spelen in Den Haag. Jan had een auto en wij reden – met de meisjes – toen nog over de Van Heemstrabaan richting het westen. De meisjes wilden koffie drinken en wie waren wij om dat tegen te houden. Kortom, we kwamen een half uur te laat op het veld (ik meen bij de Krekels) aan.

**Daan Ingelse** was captain en **Wim Klarenbeek** teammanager. De wedstrijd was al begonnen – Quick moest noodgedwongen gaan batten – en we kregen er van langs.

Jan verzon ter plekke het unieke verhaal, dat hij het ook niet kon helpen, omdat de vlotter-fusee-pen van de auto was gebroken en dat duurde wel even voordat dat verholpen was...

Het werd schoorvoetend geaccepteerd, maar tot op heden weet noch Jan, noch ik of wie dan ook wat een vlotter-fusee-pen is... Weet U het?

### **Niet genoemde spelers:**

**Theo Burki**; nog steeds actief bij SGS en bekend om zijn uiterst regelmatige bowlen. Een kwartje bij de 'Buks' erin en een kwartje op de mat. Dan gooit hij 1000 ballen achter elkaar op dezelfde spot!

**Jo Ellul**, de vriendelijk Maltese cardioloog. Is helaas veel te vroeg gestorven.

**Raymond de Vries**, wellicht de eerste gekleurde (Surinamer) cricketer in Nederland. De flegmatieke en sympathieke gentleman, captain, tandarts en prima batsman.

**Peter van Schayk**, linkshandige slowbowler. Altijd een bescheiden type geweest, maar kon uiterst nuttig zijn voor het team.

Uit het bovenstaande moge blijken, dat we naast het cricketen ook veel andere gebeurtenissen hebben meegemaakt, waar we veel plezier aan beleefden. En dan is dit nog maar een greep uit een korte periode!

**Rob de Haas**